



**WAT
ZET MEN
U VOOR?**



Het koornwijn-aroma zegt het U reeds: Bols!
Voorbode van die milde, onovertroffen, toch
markante smaak, die eveneens zegt: Bols!
Blind bewijs — geen beter bewijs van het
ongeevenaard karakter der waarlijk klassieke
genever: Bols!

BOLS

Elken dag een glaasje!



PRIJS FL.
1550,-

3 belangrijke FIAT voordeelen!

Zuinigheid, snelheid en comfort. Drie onmisbare factoren in dezen tijd, die thans in de nieuwe luxe Fiat Balilla vereenigd zijn. - De Fiat Balilla gebruikt slechts 1 LITER OP 12 K.M., terwijl bij dit uiterst laag benzineverbruik de gemiddelde snelheid ca. 100 K.M. bedraagt.

Voor nadere inlichtingen of een proefrit wende men zich tot den importeur J. Leonard Lang, Stadhouderskade 114, Amsterdam, Telef. 27100.

FIAT BALILLA

Rond een oude golfbaan

Een praatje met den jutter-caddie van Callantsoog.

Een gemobiliseerd golfspeler, „ergens in Nederland”, schrijft ons:

Een dertig, veertig jaar geleden had ook Callantsoog een golfbaan van negen holes, toebehorende aan de families Van de Poll en Del Court. De baan, die later niet in stand is gebleven, lag in bij uitstek daarvoor geschikt duinterrein. De golfer, die dit terrein ziet, hoewel er thans op en om heen is gebouwd, roept direct uit: Wat is dat een prachtige golfgelegenheid! Weinig vermoedend, dat er al eens een golfbaan heeft gelegen, zooals hij later verneemt, wanneer hij een praatje maakt met Willem de Boer, thans een vermaard strandjutter van Callantsoog, die eens caddie op deze golfbaan was.

't Gesprek met dezen man kwam op de sport en zoo op golf. „'t Was een goeie tijd”, vertelde hij. „Ik weet nog goed, hoe de heeren het balletje mirakel ver weg sloegen. Eerst maakten ze met de hand een klein zandbergje en dan gierde het volgende oogenblik het balletje door de lucht. Meermalen kwamen de ballen op het strand terecht en dan vond ik ze later weer bij het juttten terug. Al naar gelang de bal in het terrein terecht kwam, moest ik een verschillende stok toereiken. Waar nu mijn huis staat was vroeger een green. We noemden het daar de „Oude Kuil”. De nollen werden gebruikt om af te slaan.”

Nollen: dat zijn kleine duinen, die zich achter de duinen in een polderlandschap onder bepaalde omstandigheden vormen. Zoo'n nol — de foto geeft er een goed beeld van — was een uitstekende tee.

*

Willem de Boer is een interessant type. Een



Een „nol” in het Callantsoogsche duin leent zich uitstekend als tee.



„De Grootte Villa”, waar in den tijd van de Callantsoog-sche golfcourse de familie Van de Poll woonde.

strandjutter van de echte soort. Samen met zijn broer Pieter heeft hij al menig balkje naar huis gesleept. Zij stammen uit een Petten-er juttersfamilie en het juttten zit hun in 't bloed. Men beweert zelfs van Pieter dat hij aan 't strand is geboren. Het was kort na een storm. Moeder de Boer had ondanks alles den roep naar het strand niet kunnen weerstaan en was aan het juttten geslagen. En in de luwte van een vóórduin aanschouwde Pieter-tje het levenslicht. Enkele minuten later spoelde — om dit wonderlijk gebeuren te vervolmaken — een kinderwagen aan, waarin men Pieter naar huis reed

Pieter zelf weet het zich niet meer te herinneren, maar onze bron was er zeer pertinent over !

*

Callantsoog, vroeger een eiland 't Ooghe genaamd, werd reeds driemaal door de zee vernietigd en ook thans is onze beroemde Hollandsche duinenreeks hier het smalst. Noordelijk worden de duinen weer breeder, terwijl zich Zuidelijk tot aan Petten, waar de duinen als zeevering geheel zijn verdwenen, een heel mooi stuk duin bevindt.

Daar bevindt zich 't Zwanewater, één der mooiste punten van de geheele duinenrij. Een uitgestrekte duinplas van imposante schoonheid, interessant van flora en fauna, een brok ongerepte natuur. Het Zwanewater is een belangrijke vogelbroedplaats. Hier bouwt nog de lepelaar zijn nest, hier wordt deze blanke reigerachtige vogel voor verderen teruggang gevrijwaard. In deze wintersche dagen komen we er een schat van trekvogels tegen. Zwanen, ganzen en eenden. Verder slecht-

valken, wulpen en meerkoeten. De flora is ook kostelijk. Vele mossen, struik- en dopheide, brem, gaspeldoorn.

De jacht wordt hier natuurlijk beoefend: een ideaal jachtterrein en vroeger zal een ronde golf ongetwijfeld vaak door een jachtpartij gevolgd zijn, of omgekeerd!

Callantsoog, rustige badplaats, zonder mondain leven. Een oase van vrede in dezen onvredigen tijd. Zoo nu en dan ontploft aan het strand een mijn: dan dringt er even een glimp door van het rumoer dat elders heerscht ...

G. A. B.

Callantsoog, Maart 1940.

*

Wij gaven het voorgaande artikel ter lezing aan den heer G. M. del Court van Krimpen, die in zijn jeugd veel golf te Callantsoog heeft gespeeld en aan de baan de aangenaamste herinneringen bewaart. De heer Del Court merkte nog het volgende op:

„Nol” is een verbastering van het Engelsche „knol” (heuvel, hoogte), zooals in de streek van Callantsoog vele Engelsche uitdrukkingen van schipbreukelingen zijn overgenomen. B.v. „in de tist” beteekent „in de war” (Eng. „twist”), „upperdan” is „op en neer” (Eng. „up and down”). Het manvolk spreekt elkaar aan met „booy” (boy).

Het slaan van ballen op het strand is niet juist. Willem de Boer is blijkbaar vergeten dat die ballen, welke hij en zijn concurrenten in den ouden tijd in vrij grooten getale des winters op het strand vonden, niet die van de Callantsooger golfspelers waren, doch van Schotland uit kwamen aangespoeld. De oude „guttie”-bal was een „floater”. Veel werden er in zee of in een „burn” geslagen, welke na eenigen tijd door de zee te Callantsoog werden aangebracht. Dat dit niet heel veel tijd vorderde, bleek hieruit dat slechts enkele maanden nadat de „Haskell” bal was verschenen, er reeds een exemplaar te Callantsoog aanspoelde. Toen de moderne ballen niet meer op het water bleven drijven, werd natuurlijk de „aanvoer” spoedig kleiner en sinds vele jaren is naar mijn weten geen golfbal meer aangespoeld. Een dertig, veertig jaar geleden werden toch telken jare tusschen de 25 en 50 ballen door strandjutters bij mijn Vader aangebracht. De ballen waren meestal nog in zeer goeden staat en velen behoeften zelfs niet overgeverfd te worden.

Het vreemde is dat ik nergens aan onze kust vernomen heb, dat ooit golfballen zijn gevonden, behalve juist aan de kust tusschen Petten en Huisduinen.

*

Wij danken den heer Del Court voor deze interessante mededeelingen uit den „ouden tijd”.

(Red. „Golf”)